

ÇANAKKALE DESTANI

Şanıyla, şerefiyle, binlerce yıllık tarihi, yaşamış Türk milleti
Haksızlık karşısında susmamış, asla kabul etmemiş zilleti
Destanlar yaza yaza, taşınmış özgürlük bayrağı elden ele
Topraklarında yazılan destan, ne muhteşemdir Çanakkale!

Kınalı kuzular koştu cepheye, düşmana karşı durmak için
Her biri bir aslan kesildi, hayâsız akını durdurmak için
Hiçbir kabre sığmaz, Çanakkale'de devleşenlerin tefekkürü
Asırlar geçse yine bitmez, bu milletin, şehitlerine teşekkürü

18 Mart akşamı, bir milletin kaderini omuzladı, Koca Seyit
Acaba kaç tane gelmiştir dünyaya, senin gibi bir babayiğit
Kimi denizin dibine gömüldü, kimi kaçarak geri çekildi düşman
Vatanına göz diktiğine dikeceğine, o gün düşmanı ettin pişman

Nusret mayınları dökerken denize, melekler etmiş olmalı refakat
Hangi mürettebatta vardır, sizdeki cesaret ve akla sığmaz liyakat
Anladı düşman, boğazı denizden geçmek zor değil, imkânsız!
Yeni bir yol bulup, nefes aldirmeden, saldırmalıydı amansız

Yeniden saldırdı düşman, ardında donanması, çıkmak için karaya
Topçu bataryaları susturulunca, kolayca geçilecekti Marmara'ya
Sonrası düşman için, İstanbul'u işgal ve kesin zafer demektir
Ne bilsin düşman, bize en büyük şeref vatan uğrunda ölmektir

25 Nisan'da düşman karaya, büyük komutan tarih sahnesine çıktı
Serde feraset, sinesinde cesaretle, Mustafa Kemal'in emri açıldı
"Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum" deyince komutan
Canından geçti, vatanından vazgeçmedi, on binlerce kahraman

Seddülbahir, Arıburnu, Conkbayırı, Kocaçimen ve Anafartalar
Geçit vermedi düşmana, bıraktı geride dillere destan hatıralar
Yüzyılı geçti bu destan yazılalı, daha nice yüzyıllar gelip geçecek
Şehitler Ölmez! Bu sır sinelerde vurdukça, Çanakkale geçilmeyecek!

Emirhan TANDOĞAN

Çubuk Ortaokulu

7/F - 74

Çubuk

ANKARA